

Fra pavilloner til hel nybygget skole

Friskolen Østerlund flyttede ind i en helt ny skole med nye klasselokaler, fællesarealer, kontorer og faglokaler lige før jul



Friskolen Østerlund med hovedindgangen i midten. Bagerst ses den ene af de to ovenlys-pyramider, som giver lys til fællesarealerne.

Friskolen Østerlund åbnede i august 2003 – efter nedlæggelse af Østerlund Skole, som var den ene af Nordborg Kommunes tre skoler.

Østerlund Skole blev bygget i 1972, men den var i så ringe stand og bl.a. angrebet af svamp, at den allerede året efter nedlæggelsen i 2003 blev revet ned og fjernet. På nabogrunden begyndte Friskolen Østerlund så sit virke – i første omgang i lejede pavilloner, men lige fra



Pavillon-skolen, som den så ud ved indvielsen i 2003.

begyndelsen havde skolefolkene sat sig som mål at bygge en hel ny skole – inspireret af Karlskov Friskole, som indviede sin helt nye, ottekantede skole i januar 2003.

Karlskov Friskoles daværende formand, Karl Andreasen, var inviteret med som inspirator til den stiftende generalforsamling for Friskolen Østerlund d. 22. januar 2003. Og i lang tid derefter var det planen at opføre en total-kopi af Karlskov Friskole på Als – ned til den mindste stikkontakt! Idéen var at spare penge ved at genbruge projektering og tegninger.

D. 12. december 2005 flyttede børnene, personalet, lærebo-

gerne og inventaret ud af de lejede pavilloner – og ind i den nye skole, som officielt bliver indviet d. 20. januar. Og den er *ikke* nogen kopi af Karlskov, men en videreudvikling af konceptet med de ottekantede træbygninger med selv bærende ydervægge. Den tidligere bestyrelsesformand er i mellemtiden afgang som bestyrelsesformand for Karlskov Fri-



En af de ni oktagoner, som indgår i bygningskomplekset.



Klasselokale.



Skolefritidsordningen har fået 125m² at boltre sig på + en 41m² stor garderobe.

skole og er ansat som konsulent ved Harresø Byggeforsretning, som har specialiseret sig i byggeri af frie grundskoler (se om byggeriet ved Trelleborg Friskole i Friskolebladet nr. 17, 2005).

Den nye friskole er noget så sjældent som en total nybygget friskole. Den består af ni sammenbyggede oktagoner (ottekanter) med to store ovenlyspartier. Der indgår praktisk talt ingen rette vinkler i vægge eller lofter. Der er ingen traditionelle rektangulære rum, og klasselokaler er indbyrdes forskellige, og gangarealerne snor sig. Intetsteds indendørs optræder der forudsigelige forløb. Der er døre til det fri fra alle klasselokaler, og udendørs skaber de sammenbyggede oktekanter en masse kroge.

Skolens næstformand, Henning Henriksen, fortæller, at seks af bestyrelsens syv medlemmer er ansat i eller arbejder for Danfoss. De fleste familier på skolene er på den ene eller anden måde tilknyttet den store virksomhed, som præger hele egnen. Måske er det iværksætterånden, som helt fra begyndelsen fik friskolefolkene på Als til at føle slægtsskab med Karlskov Friskole, som også har været præget af et usædvanligt gåpåmod – kombineret med en nøgtern forretningsmæssig indstilling? En skole er ud over alle de fine ord også en forretning, der skal kunne svare sig.

Byggeriet er kreditforeningsfinansieret med over 78%, hvilket bl.a. skyldes, at det er lykkedes af overbevise kreditforeningen om, at skolen

vil kunne laves om til ejerlejligheder, hvis skolen skulle lukke. Derfor er der fra starten ført vand og afløb til alle klasselokaler.

Da Østerlund skole blev nedlagt, gik der 330 elever på skolen. Første år havde Friskolen Østerlund 115 elever. Det er siden vokset til 165. Skolen tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 9. og har venteliste. Der går højst 18 elever i hver klasse.

Skolen definerer sig ikke ved et bestemt skolesyn, men lægger vægt på medindflydelse for elever og forældre og sætte den enkelte elev i centrum.

Claudi Clausen



Det nye skolekøkken, som også indrettes til stordrift i forbindelse med familiearrangementer.



Fællessalen er centrum i byggeriet. Det er her, man kommer ind, her man går igennem, holder morgensamling – og leger.



Skolen set fra syd.



Overalt på friskolen finder man nye vinkler og usædvanlige konstruktioner, her et loftparti.



Ovenlys-pyramiden ved fællesrummet set indefra.



Plantegning over bygningskomplekset. Den niende oktagon er ikke med på tegningen. Den ligger for sig selv – og indeholder omklædnings- og baderum. Senere skal der i tilknytning til den opføres en hal til idræt og gymnastik.